

## Kender du det, at du vil gå dig en tur?

Kender du det, at du vil gå dig en tur,  
men så gik dagen bare uden dig?  
Kender du det, at du vil ta' dig en lur,  
men faldt i søvn, før du lagd' dig ind til mig?  
Kender du til, at du vil ud af dit bur  
men at du tabte din nøgle på din vej?  
Fór du mon vild på dine veje  
mod alt det, du så gerne ville eje  
og glemte alt det, du tog for givet,  
alt det du havd' lånt, som for eksempel livet.

Kender du det, at du vil vælge en sti,  
men pluds'lig står du på en motorvej.  
Kender du det, at du vil tælle til ti,  
men fik sagt ja, før du nå'ed at sige nej?  
Kender du til, at du fik den du kan li',  
men at I aldrig fik tid nok til leg?  
Fór du mon vild i det at være  
midt på en vej mod mere magt og ære,  
og glemte alt det, du fik i banken,  
hvor din rente har købt plads til eftertanken.

Kender du det, at ville elske sig frem,  
hvis bare vejen ikke var så lang?  
Kender du det, at dagen føles for nem,  
når du går glip af den andens efterklang?  
Kender du til, at kloden kaldes dit hjem,  
men du blev døv af forbrugsfestens sang?

Fór du mon vild i det at vælge  
i spillet om at købe eller sælge,  
og glemte alt det, du ville bære,  
på helt fremmed grund såvel som i det nære?

Kender du det, at du bli'r modløs og trist  
når livets farver fader ud i grå?  
Kender du det, at du får slukket din gnist,  
når tåber tramper, hvor du vil gå på tå?  
Kender du til, at håbet taber til sidst  
hvis du vil høste, helt uden at så?  
Hvis du fór vild så søg tilbage,  
tag dig en bid af livets drømmekage  
og smag på alt det, som du blev givet  
for at du kunne forelske dig i livet.